

# 1. De Maan en haar Momenten

## Algemeen

---

De betekenis die de Maan aan ons karakter en stemmingen geeft:

De Maan symboliseert onze emoties en behoefte aan zekerheid. Ze representeert onze vroege omgeving en meer in het bijzonder de manier waarop we **onze moeder** hebben ervaren. Daarnaast is de Maan een indicatie van de mate van gevoeligheid voor onze omgeving, waarin we zowel zelf emotioneel zijn als ontvankelijk voor andermans emoties. Behalve met de instincten is de Maan ook nauw verbonden met het persoonlijke **onbewuste** en alle gedragspatronen die door dit mysterieuze deel van onszelf gestuurd worden. Het teken van de Maan geeft aan op welke specifieke wijze we reageren en welke emotionele behoeften we hebben. Het kleine kind is gericht op behoeften en vooral die van zich veilig voelen. Daarom kijken we bij baby's en kleine kinderen vooral naar de Maan.

De Maan krijgt haar licht van de zon en de hoeveelheid licht wordt weer bepaald door de positie van de Aarde. Het is het spel van licht en schaduw, waardoor de vorm van de Maan steeds verandert. Die variabele stand vinden we terug in de manier waarop de Maan in ons doorwerkt, bijvoorbeeld in onze stemmingen. De ene mens is daar gevoeliger voor dan de andere. Het astrologische teken waarin de Maan staat kan ons daar vaak meer over vertellen.

De verschillende fases lijken ook te maken te hebben met de opdracht waarmee onze ziel het geboortemoment geregisseerd heeft. Allemaal kennen we de Volle en de Nieuwe Maan.

De **Volle Maan** kunnen we duidelijk zien omdat deze dan volledig in lijn staat met de zon en geen schaduwkanten heeft, hij mag voluit zijn licht werpen op de aarde.

Vanaf hier gaat hij weer langzaam de schaduw van de aarde ontvangen en lijkt hij terrein te verliezen. **Afnemende Maan** noemen we dat.

De **Nieuwe maan** daarentegen wordt bijna volledig uit het zicht gehouden door de Aarde en als we al een glimp van hem op kunnen vangen is het een streepje. De maan kan vanuit deze positie alleen nog maar groeien.

**Wassende Maan** heet het wanneer de Maan weer groter wordt. Die richtingen kunnen we goed gebruiken bij de toepassingen.

Bijvoorbeeld je haar knippen kun je beter doen bij afnemende maan, tenminste als je niet al te snel wéér naar de kapper wilt. Maar als je een wat dikkere bos wilt hebben moet je juist bij wassende Maan je haar laten knippen, want dan groeit het beter aan.

De agrarische sector maakt hier al eeuwen gebruik van. Bij afnemende maan is de energie de aarde in gericht en goed voor bv bolgewassen, bij wassende maan kun je zaaien, want dan is de energie naar boven gericht en zal het eerder ontkiemen.



De Maan gaat met een flinke vaart en staat gemiddeld slechts 2 ½ dag in 1 astrologisch teken.

De Maan loopt elke maand door alle twaalf tekens heen. De invloed van het teken van de Maan is vaak even sterk als die van het Zonneteken en symboliseert specifieke behoeften om tot een veilig gevoel te komen, een basisgevoel van veiligheid. Van hieruit kun je dan weer verder in je leven en laat je de Maan los.

Het huis waarin de Maan staat wijst op het specifieke gebied van het leven waaraan we sterk gehecht zijn, omdat we daar ons gevoel van zekerheid kunnen vergroten. Het is het gebied waarop we het kwetsbaarst en defensiefst zijn. Anderzijds is het ook het levensgebied waarop we de grootste groei ervaren en het meest begaan zijn met anderen.



Huis en teken zijn dus belangrijk.  
Waar staat jouw Maan in je horoscoop?

Huis:.....

Teken:.....

Wij houden de Maan-momenten voorafgaande aan de dag van Nieuwe maan omdat daar de cyclus weer opnieuw begint en er een moment van 'geboorte' ligt. Nieuwe kansen liggen voor ons en als we ons bewust zijn van waar we staan op dat moment, kunnen we het herkennen en aanwenden om de stroom van vernieuwing voeding te geven.

We mogen wensen van dat moment neerleggen in de kosmos.

De 3 dagen vóór de nieuwe Maan zijn daar het meest gevoelig voor. Die periode wordt ook wel de Balsamieke Maan genoemd.

Leg je wensen altijd op een positieve manier neer en in de tegenwoordige tijd. Alsof je het al hebt bereikt.

Bijvoorbeeld:

- Ik heb een nieuwe kijk op mijn situatie, ik zie nu dat ik kan veranderen
- Ik heb mijn bureau opgeruimd en voel meer ruimte in mijn hoofd
- Ik voel dat er nieuwe kansen op mijn weg zijn. Ik zie ze nu bewust.

Je krijgt bij deze MAAN-momenten een schriftje om je wensen op te schrijven en het is leuk om na verloop van tijd te zien dat er wensen uitkomen. Het kan soms maanden (jaren) duren, maar als de wensen bij jou passen en de tijd er rijp voor is zal er wat gebeuren. Laat je verrassen!

*Laten we op weg gaan  
naar de wondere wegen  
van de Maan*

